

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN
VỀ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN,
LIỆT SĨ VÕ VĂN MÃN
(1939 - 1967)

Võ Văn Mãn sinh năm 1939, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Cha là liệt sĩ Võ Nguơn Hanh, hy sinh năm 1952 khi đang là Bí thư xã Mỹ Thạnh (Ba Tri). Mẹ là bà Huỳnh Thị Nghinh, nguyên Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Thạnh (Ba Tri)⁽¹⁾. Anh trai là liệt sĩ Võ Văn Nô, hy sinh năm 1969.

Khi lớn lên, anh tận mắt thấy cảnh quê hương bị tàn phá, nhân dân bị giày xéo, cha bị giặc giết, lòng căm thù quân cướp nước và bè lũ bán nước thối thúc, nên năm 1954, khi còn đang học lớp “Đệ lục” trường tỉnh, Võ Văn Mãn đã xin mẹ cho tập kết ra Bắc.

Ra Bắc, anh được đưa vào học ở Trường Học sinh miền Nam. Ở đây, anh được bạn bè tin yêu, quý mến bởi sự chân thành, hết lòng vì bạn và luôn nhận những việc khó về mình. Tháng 02/1959, Võ Văn Mãn tình nguyện gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Anh được cử đi học lái máy bay ở nước ngoài. Tháng 9/1965, Võ Văn Mãn về nước ngay trong lúc đế quốc Mỹ đang mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân ở miền Bắc, anh xung phong tham gia chiến đấu và luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, không bao giờ chùn bước trước kẻ thù. Đồng đội nhận xét Võ Văn Mãn bay rất giỏi, kỹ thuật xạ kích xuất sắc, luôn phấn đấu học và làm theo lời Bác Hồ dạy “... Phải nắm lấy thắt lưng địch mà đánh như quân giải phóng miền Nam. Em đã im lặng để suy nghĩ lời dạy của Bác. Mình không làm được như anh hùng Huỳnh Văn Đảnh một phát đạn một tên giặc, thì cũng cố gắng một loạt là dứt điểm”⁽²⁾.

Ngày 19/7/1966, Võ Văn Mãn cùng biên đội chiến đấu trên vùng trời Vĩnh Phú, bắn rơi 2 máy bay F105 của Mỹ, anh bắn rơi 1 chiếc. Ngày 5/9/1966, anh cùng biên đội chiến đấu trên vùng trời Nam Định diệt gọn một tốp 2 chiếc F8, anh bắn rơi 1 chiếc. Ngày 16/9/1966, anh cùng biên đội chiến đấu với 30 máy bay địch, bắn rơi 6 chiếc, riêng anh bắn rơi 2 chiếc.

⁽¹⁾ Được phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng ngày 17/12/1994. Bà mất năm 2006.

⁽²⁾ Trâm Hương, “Mẹ của một anh hùng phi công”, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, số 93 (tháng 2/2001), tr.5.

Ngày 14/5/1967, Võ Văn Mẫn chỉ huy biên đội 4 chiếc Mig-17 xuất kích, đã anh dũng chiến đấu với không quân Mỹ có tiềm lực lớn hơn gấp 20 lần⁽³⁾. Nhưng với tài trí, lòng dũng cảm, anh và đồng đội đã cản phá thành công phi vụ ném bom của địch. Trong trận này, một chiếc máy bay của ta bị trúng đạn bốc cháy, 1 chiếc lượn xuống mây hạ cánh an toàn, anh yểm trợ cho 1 chiếc còn lại rút lui an toàn, riêng anh tiếp tục chiến đấu với địch. Trong vòng vây của 30 chiếc F4, khi anh vừa bắn rơi 1 chiếc thì cũng là lúc 4 chiếc F4 khác bắn 8 quả tên lửa vào máy bay anh. Chiếc Mig-17 của anh rơi xuống khu rừng Đà Bắc⁽⁴⁾, cắm sâu gần 3 mét. Anh đã vĩnh viễn rời xa đồng đội, quê hương và gia đình. Người dân nơi đây đã an táng, chăm nom và hương khói cho anh. Năm 1992, đồng đội cùng mẹ anh đã đưa hài cốt anh về nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre.

Khi hy sinh, Võ Văn Mẫn là đảng viên, thượng úy lái máy bay Mig-17, thuộc Đại đội 1, Trung đoàn 923 (Đoàn Yên Thế), Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân đội nhân dân Việt Nam. Anh được Nhà nước tặng 1 Huân chương Chiến công hạng nhì, 3 Huân chương Chiến công hạng ba. Ngày 28/4/2000, Võ Văn Mẫn được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

28 tuổi đời, Võ Văn Mẫn đã tham gia nhiều trận đánh có tác dụng lớn về mặt chiến thuật và tư tưởng trên bầu trời miền Bắc của Tổ quốc, lập nên nhiều chiến công⁽⁵⁾ và đã anh dũng hy sinh, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho đồng chí, đồng đội, quê hương và người mẹ già rút ruột tiễn con đi khi anh vừa tròn 15 tuổi.

Chiến công và tấm gương anh dũng, kiên cường của anh hùng, liệt sĩ Võ Văn Mẫn đã góp phần làm rạng rỡ thêm trang sử vàng quê hương Đồng khởi anh hùng, là niềm tự hào của thế hệ trẻ Bến Tre hôm nay và mai sau. Noi gương anh, tuổi trẻ Bến Tre cần phải nỗ lực học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng, tích cực, tự giác tu dưỡng và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Sống có lý tưởng, có văn hoá, có nghĩa, có tình. Phải hết mực chân thành với bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Phải tận tâm, tận lực, đổi mới, sáng tạo trong công việc, biết và dám đương đầu với thử thách, không chùn bước trước khó khăn. Phải thể hiện khát vọng và ý chí phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, thực hành tiết kiệm, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gương mẫu học và làm theo lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”⁽⁶⁾./.

⁽³⁾ Người Mỹ có hơn 140 phi công, khoảng 100 máy bay được trang bị hiện đại nhằm thực hiện phi vụ ném bom xuống các mục tiêu ở miền Bắc.

⁽⁴⁾ Trong khu vườn của ông Đinh Quý Thi, ấp Tu Lý, xã Tinh Trảng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

⁽⁵⁾ Anh bắn rơi 5 máy bay Mỹ, là một trong 19 phi công Việt Nam đạt cấp Ách (Ace) - Danh hiệu cho các phi công quân sự bắn hạ được từ 5 máy bay của đối phương trở lên.

⁽⁶⁾ Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, trang 270 (bản Điện tử), C:\temp\TrichDanHCMTT 21052020 1421.txt